

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN!



TER DUURBARE GEDACHTENIS

VAN

JACQUELINE FOUBERT

teergeliefd dochtertje van

Mijnh. Frans en wijlen Mevr. Madeleine Bernard

geboren te Ronse, den 7 Februari 1939
en aan de liefde van Vader en Familie ontrukkt,
den 1 Februari 1944.

God gaf het ons,
God nam het ons.
Gods name zij geprezen ;
't Was wel bij ons,
't Ging weg van ons,
't Was beter in den Hemel ;
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,

Daar zien wij 't eenmaal weder. G.G.

Van den kleinen Jezus kreeg ik blanke vleugeltjes
waarmee ik naar den schoonen hemel vloog.

Teergeliefde vader, omdat de engeltjes mij zoo
vroeg kwamen halen, is uw smart zoo groot.

Lieve grootmoeder, omdat gij voor mij zoo'n goe-
de moeder waart, treurt ge zoo. — Diep beminde
nonkels en tanten, omdat ik een vreugdelichtje was
op uw wegen, zijt ge zoo bedroefd.

Gij allen hebt er voor gezorgd dat ik hier leefde
als in een aardsch paradijs. Geen kindje werd meer
bemind en met zorgen omringd dan ik. Ik ben nu in
het hemelsch paradijs samen met mijn lieve moe-
der. Op aarde was mijn leventje zoo kort en zoo
broos; nu ben ik voor eeuwig 'n engeltje geworden.

Aan den kleinen Jezus zal ik vragen dat Hij mijn
Vader en allen die voor mij zoo goed waren, zou
beloonen. — Zeer lieve Vader, eens zult ge samen
met ons in den schoonen hemel komen. —

R. I. P.

Druk. Jos. Radys - Galle, Nederbrakel