

Die eene ware godsvrucht heeft tot Maria, zal in vrede sterven.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**M A R I E N F O U B E R T**

zoon van wijlen

**Mijnheer Jan-Baptist en  
van Mevrouw Maria Vander Linden**

geboren te Ste-Maria-Audenhove,

den 12 November 1837 en er godvruchtig overleden,  
den 24 July 1918, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Hij was Prefect van de Congregatie der jongelingen.

Voorzitter van den Kerkraad, Armraad en van de beide Pensioen-  
kassen, sedert 35 jaar schepen der gemeente

en lid van al de godvruchtige genootschappen der parochie.

De eerzame overledene was in zijne kinderjaren een deugdzaam christen, later als jongeling was hij het voorbeeld van vele deugden en 't voorbeeld der jongelingen; oud geworden was hij standvastig gebleven in zijn geloof en goede zeden en daarom mocht hij, tot voorbeeld dienen aan de jongere geslachten. Rechtschapen en overtuigde christen betrachtte hij niets anders dan Gods glorie en 't welzijn van zijnen evennaaste.

In de gezelschappen van de ijdele wereld heeft hij nooit plaats genomen; zijne gesprekken waren altijd zedig en zijne lippen verkondigden de wijsheid; met de boozen was hij nooit gezeten; maar in zijne onschuld heeft hij voor God gewandeld. De schamele arme heeft hij getroost en geholpen.

Zijn einde voelende naderen vroeg hij zelf den priester en bereidde zich gedurende verscheidene uren om eene laatste maal zijnen God in de H. Communie te ontvangen en zoo is hij een stichtende en vertroostende dood gestorven.

Geachte Familie, ik verlaat u allen in de vrees des Heeren, bidt voor mijne ziele en gij, geliefde nicht, heb dank voor uwe goede zorgen. Beminde congregaristen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 q. a.

Nedarbrakel. - We Van Nieuwenhove & Van Den Driessche