

*O! hoe schoon is het eene ziel te vinden altijd in eene volmaakte eenstemmigheid in de vertroosting en gelijk in de beproevingen, altijd tevreden als maar Gods wil geschiedt.*

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

*van Mejuffer*

**Selima, Maria, Carolina Foubert,**

prefecte der Congregatie van

O. L. Vrouw sedert 34 jaren,

lid der Confrerie van het H. Hart, enz.

*geboren te Ste-Maria-Lierde, den 15 Mei 1851  
en aldaar zeer godvruchtig in den Heer ont-  
slapen, den 17 September 1916;*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

*Haar leven was rein, onberispelijk en den Heere aangenaam.* *H. Fphrem.*

*Haar minzaam en edel karakter, haar vleekeloos leven, maakten haar vele vrienden en dienden tot stichting van dezen die haar kenden; want zij was bekleed als uitverkorene van God, met de goedheid, de ootmoedigheid, de verdueligheid en bovenal met de liefde die de band is der volmaaktheid.* *Tob. III 12. 24.*

*Zij heeft kloekmoedig hare ziekte verdragen, vol van dit troostelijk gedacht van den Apostel: de Heer kastijdt dezen die Hij bemint.* *H. Paulus.*

*Hare dood is zacht en stichtend geweest en de gedachtenis harer deugden zal in het geheugen blijven der goeden.* *H. Ther.*

*Zij was uw kind, o Maria, toon nu, dat Gij hare Moeder zijt.* *H. Aug.*

*Bemide bloedverwanten, bemide medezusters der Congregatie en gij allen die mij genegen waart, vaartwel; dient God getrouwelijk en wij zullen elkander wederzien in de wellusten des Hemels; intusschen, weest mij indachtig in uwe gebeden.*

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 dagen allaat).

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.