

Heer, ik heb u geroepen en verlang U te genieten.
(H. Thomas a Kempis.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RICHARD FOUCAERT

Echtgenoot van Mevrouw

Marie VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Godveerdegem, den 10 Maart 1867 en overleden te Erwetegem den 16 October 1938.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Lid der Confrerie der H. Barbara.

De zielen der rechtvaardigen berusten in Gods hand, en de geeselen van den dood zal hen niet treffen; voor de dwazen schijnen zij te sterven, doch zij rusten in vrede. — God beloont hen voor hun heilig werk, en leidt hen op zijn wonderbare wegen. Hij is voor hen een beschutting en een licht.
(Office der Martelaren.)

De diepbetreurde was een van die rechtvaardigen, die aangenaam zijn in de oogen van God.

Hij was godsdienstig, werkzaam en goed, kalm en gelaten, onderworpen aan Gods H. Wil stierf hij, als wilde hij zeggen met den psalmist; "met groot verlangen heb ik den Heer afgewacht thans heeft Hij mijn gebeden verhoord en mij uit de diepe ellenden verlost.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat dit tranendal voor een beter vaderland, troost U want ik mag gerust verschijnen voor den rechterstoel van God, omdat ik als echt kristelijk man mijn plichten heb gekwetst. Laten wij veel bidden, opdat wij eens het gelukkig oogenblik van een eeuwig wederzien beleven.

Duurbare Familieleden en Kennissen weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

O Maria mijne Moeder, bid voor mij. 100 d. afl.

Uitg. Rouckhout — Erwetegem