

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen!  
Imit. Chr.



ZALIGE GEDACHTENIS  
van Mevrouw  
**SYLVIA FOUQUART**  
weduwe van Mijnheer  
**THEOPHIEL DE RUYVER**

geboren te St. Goorix Audenhove den 3 Januari 1874  
en er overleden den 21 December 1933

Lid van de confrerie van de H. Barbara.



Die goed geleefd heeft kan niet slecht sterven en goed sterven is met Christus leven! De dood komt nooit onverwachts voor dezen die God getrouwelijk dienen en hunne kristelijke plichten vurig en standvastig kwijten.

Zij wandelde voor Gods aanschijn in waarheid rechtvaardigheid en oprechtheid des herten; hare wegen waren vreedzaam. De Allerhoogste heeft het tegenwoordige leven met ellende vervuld, opdat wij het toekomstige naar weerde zouden schatten. Van jongs af in het goede opgebracht heeft zij op den Heer al hare hoop gesteld.

Maria is ons leven in dit ballingschap: Zij wordt onze zoetheid in het uur der dood en verkrijgt ons een zalig en gelukkig einde.

Duurbare kinderen, haastig is mijn afsterven en diep valt de scheiding; doch betrouwt op God. Hij zal ons allen terug vereenigen in den schoonèn Hemel als wij Hem hier op aarde getrouwelijk hebben gediend. Vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q.)

**RUST IN VREDE.**

-----  
DRUKK. JOS. DE RUYVER, NEDERBRAKEL