

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### **CELINA FOUQUET**

echtgenoot van Mijnheer

### **Charles-Louis Foubert**

geboren te Schoorisse den 17 Juli 1878,  
en overleden te Ronse, den 11 April 1949,  
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

---

Zoo is het leven : God geeft het ons en neemt het terug, wanneer het Hem belieft. Zalig de mensch die goed leeft en daarom ook goed sterft.

Een ongeneeslijke kwaal tastte mij aan en O. L. H. legde daarmee een zwaar kruis op mijn schouders. Eenieder heeft het leven lief, maar wij weten dat God het eeuwige leven is en dat Hij ons eentig en waarachtig levensdoel uitmaakt.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, gij weet dat ik veel geleden heb en dat het lijden soms ondragelijk voor mij was. Maar door uw liefdevolle zorgen werd het mij minder zwaar. Ik dank U en moge God U loonen voor al wat gij voor mij hebt gedaan.

Duurbare familieleden, bidt vurig voor mij opdat de Heer mij ten spoedigste opneme in het eeuwige geluk.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

De Familiën FOUQUET en FOUBERT bedanken voor de blijken van innige deelneming hun betoond bij het afsterven van hun beminde echtgenoot, moeder en bloedverwante.

dr. C. Battaille, Ronse.