

Onze vreugde is in droefheid veranderd, de kroon
is van ons hoofd gevallen. Jez. V.

Al wat God doet is wel gedaan. Hij is de Meester,
Hij geeft en neemt terug volgens zijne belofte.



Bid voor de rust der ziel

van

VICTOR FOUQUET

echtgenoot van

ZOË DE CUBBER

geboren te Sint Cornelius-Hoorebeke
den 7 September 1888, en in den Heer ontslapen te
Nederbrakel den 8 September 1936.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

De dood onttrok hem schielijk aan de liefde zijner
echtgenootte en kinderen, maar hij was bereid om
vóór Gods rechterstoel te verschijnen. Hij had altijd
wel geleefd en kon dus niet kwalijk sterven. Hij
moest den dood niet vreezen. Hij is de eeuwige rust
ingetreden.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en vader,
het hoofd van een kristelijk huisgezin, godsdienstig
en werkzaam.

Duurbare echtgenootte, de onverwachte scheiding
pijnt u, doch troost u. Ik stierf gerust, want ik
kende mijn toestand. Onze brave kinderen zullen
uw steun blijven en door hunne onderdanigheid uw
leed verzachten.

Lieve kinderen, vergeet nooit de zorgen van uw
vader en de zuchten uwer moeder. Zoo doende zult
gij samen met moeder gelukkig zijn. Gods zegen
zal over u allen blijven. Bidt voor mij. Nadert
dikwijls tot de H. Sacramenten.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!
(300 dagen aflaat.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.