

Ontfermt U mijner, gij ten minste, mijne vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

Job XIX 21



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

BERNARD FRANCK

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Leonie Van der Plaetsen

geboren te Melle, den 25 Juli 1851 en godvruchtig overleden te Gendbrugge (St. Eligius) den 29 September 1918 versterkt door de H.H. Rechten.



Hij was een man eenvoudig, oprecht van herte, vreesde God, vluchtte het kwaad en volhardde in onschuld. Hij was verkleefd aan den Godsdienst.

Job 11 3

Wie zal den berg des Heeren bellimmen? Wie zal verblijven in de heilige plaats? Hij, wiens handen schuldeloos zijn en wiens hert onbevlekt is; deze zal den zegen des Heeren bekomen en barmhertigheid van God, zijnen Verlosser. Pe X 111 3,5

De kwellingen eener langdurige ziekte zijn op hem neergevallen en in alles heeft hij op God zijn betrouwen gesteld, denkende op de woorden van den Apostel: God bezoekt dezen die Hij bemint!

H. Paul. Apos

Van de H. Maagd Maria verhoopte hij zijne genezing: dat de H.H. Namen van Jesus en Maria genedigd zijn!

Beminde Echtgenoot, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat U om naar den hemel te gaan Weent niet over mij, maar toont mij uw genegenheid met voor mij te bidden. Later zien wij elkander in het eeuwig Vaderland.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn Heil. 300 d a
Zoet Hert van Maria, wees mijne Zelig. 300 d a.

R I P

Dr. Echtg. A. Mertens, Gendbrugge (Arsenaal)