

LAAT DE KLEINEN TOT MIJ KOMEN,  
WANT HUNNER IS HET RIJK DER HEMELN.

MATH. XIX. 14.



Engelachtig aandenken  
van ons teergeliefd dochtertje

**Marie - Leonie - Anny FRANCO**

geboren te Jeuk den 15 Januari 1940 en aldaar aan  
de liefde harer ouders ontruikt den 24 Januari 1941.

---

Vader, moeder, droogt uw tranen,  
Weent niet over mij !  
'k Ben gelukkig in den hemel  
'k Speel in de Eng'lenrij.

Jesus heb ik als mijn vader  
Liefderijk begroet,  
In Maria vind ik Moeder :  
O, wat is zij goed !

'k Zweef op blanke hemelwiekjes  
In der Zaalgen rij,  
'k Zing met leliewitte Cherubs  
't Alleluia blij !

Met veel kleintjes, lieve Moeder !  
Vlecht ik kransjes nu,  
Evenals hier de Engelen dragen,  
Eén voor vader ...één voor U.

---

DE ENGELENMIS HEEFT PLAATS IN DE  
PAROCHIEKERK VAN JEUK DEN 28 JANUARI  
1941, OM 9 U. (B. U.)