

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Camilla Franck

lid der Congregatie van O. L. V.

geboren te Audenaerde den 9 Februari 1853,
aldaar godvruchtig overleden den 23 Sept. 1921.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Die zijnen meester wel verzorgt, zal in eere komen.

Prov. 27-18.

De brave CAMILLA was van hare teederste jaren waarlijk een kind van zegening. Godvruchtig, voorzichtig, ootmoedig, dienstwillig, eerbaar en rechtvaardig, was zij het voorbeeld der christene dienstmeid! De ware geest der Serafische Teresia, dien zij in het huis van haren meester had geput en welke zij als hare moeder en haar voorbeeld vereerde, scheen haar hart te bezielen: liefde en zelfopoffering waren ook haar leven. Hare liefde voor hare meesters heeft zij betoond gedurende 48 jaren in haar zoo duurbaar huis, bekommerd met het welzijn naar ziel en lichaam zonder veel uitwendig vertoog, maar uitnemend getrouw en in waarheid. Oh! de neerstige, oppassende, getrouwe en waarlijk christene dienstmeid is, vooral in een huis waar de moeder al te vroeg door de dood is weggerukt geweest, oneindig kostelijker dan al de schatten die men van ver afgelegene streken kan aanbrengen.

Mijne beminde Meesteres, met wie ik zoovele jaren, ondanks druk en lijden, de huisgeneugten heb gedeeld; en gij brave vriendinnen, die mij dag en nacht met zooveel toewijding hebt verzorgd, hebt dank voor uwe goedheid! In mis, communiën en gebeden, gedenkt u mijner! Bij God spreek ik ten beste opdat Hij u ruimschoots vergelde hetgeen gij voor eene arme dienstmeid hebt gedaan; bij onzen Heer Jesus-Christus die gezegd heeft: « *hetgeen gij gedaan hebt voor den minsten der mijnen, het was aan mij gedaan.* »

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Oud. dr. - Vandenabeele.