



TEN GEDACHTENIS

van

ANDRÉ FRICK

*Geboren te Sinte - Agathe - Berchem, den 1ste
November 1938 en overleden te Brussel den
14 Oktober 1940.*

Het was een Engel, schuld'loos rein,
Door God aan de aard' gegeven.
Ach, de ouders wisten niet, hoe kort
Hun lieveling zou leven !

O Moederliefde, o vadermin !
God kwam u zeer beproeven...
Uw Engel hoort den Hemel toe
En mocht hier niet vertoeven ! .

Uw kind ging u ten hemel voor,
Om dáár u te verbeiden ;
En 't heil, dat gij het geven woudt,
Zal 't ginds voor u bereiden !