

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van

CELINE FOUQUART

geboren te Elst den 26 April 1874 en aldaar godvruchtig
overleden den 8 Januari 1941.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

*Lid van de Confrerie van het H. Hert, der Congregatie
van O. L. Vrouw en andere
godvruchtige Genootschappen der Parochie.*



Gedurende de onverbidelijke ziekte, stichtte de
betreurde overledene eenieder door hare christe-
tene onderwerping aan den wil des Heeren.

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen
en tot mijnen God heb ik verzucht (Ps 27)

Zij was waarlijk goed en vol zachtaardigheid
en heeft zich van hare kindsheid af in de deugd
geoefend (Mach. 12)

O Maria, hoe gelukkig zij die U beminnen, in
de uur der dood zullen zij niet bevreesd wor-
den De naam van deze die haar kleed dragen,
zal aangeteekend staan in het boek des levens.

Beweet mijne dood niet, beminde Broeders
en Zusters, ik verlaat 'n land van ellende voor
het rijk van vrede, Beminde Bloedverwanten,
dank voor uwe goede zorgen en gij, mijne
duurbare Zuster, den Heere toegewijd, vergeet
mij niet in uwe gebeden en offeranden.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, voer uw kind ten hemel.

Druk. Van Nedervelde. Elst