

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

Virginie G A B R I E L

Weduwe van Mijnheer

Karel DE TEMMERMAN

Geboren te ELST, den 9 Augustus 1857, en aldaar
godvruchtig overleden den 11 Maart 1942.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

*Lid van de Confrerie van 't H. Hart
en Wekelijksche Kruisweg.*



De godvreezendheid is het beginsel der wijsheid. Zij is de luister der ouderlingen: Die God vreest hoeft de dood niet te vreezen want voor hen zal zij een bron van geluk wezen, ja het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijn zwakheid, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht in mijne ellenden en de hoop mijner zaligheid.

Zij was eene deugdzame vrouw en eene voorbeeldige huismoeder, vol betrouwen op Gods voorzienigheid, geduldig in hare kwellingen van haren hoogen ouderdom, is zij in vrede heengegaan.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familieleiden, hebt dank voor uwe goede zorgen mij in mijnen ouden dag besteed. bidt nu voor mij opdat God mij genadig weze.

Mijn Jezus barmhartigheid

300 d. afl.

Drukwerken Georges Van Nederveelde, Elst