

Er is geen dood voor de rechtvaardigen, zij slechts een overgang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
ELODIE GABRIELS

echtgenoot van

PETRUS HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel den 8 Juni 1867

godvruchtig overleden na eene langdurige ziekte te St Cornelis-Hoorebeke den 17 December 1930 versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden

lid van de Voortplanting des Geloofs en van 't genootschap van het H. Hart.

De duurbare overledene had de wijsheid lief en had ze van jongs af tot gezellin van haar leven genomen. Door haar geleid, was zij rechtschapen in het oordeel, onberispelijk in hare werken. Haar huisgezin gansch toegedaan leefde zij slechts voor de haren en wilde er iedereen tot voorbeeld strekken door haar deugdzaam leven.

Als eene martelares heeft zij geleden: gedurende lange maanden op haar lijdensbed gekluisterd was zij steeds gelaten en betrouwend op God, nooit ontglipte haar een klacht, zij stierf zacht en kalm weg met den glimlach en 't gebed op de lippen.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, dat de gedachte van een gelukkig weerzien uwe droefheid verzachte en uwe tranen drooge. Ik zal nooit vergeten uwe vertroosting en zorgen. In den Hemel zal ik voortgaan U te beminnen gelijk ik U op aarde liefhad. Bewaart Gij ook mijne gedachtenis in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees, mijne zaligheid.
300 d. afl.

S.M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPEL