

O Kruis van Jezus, in uwe schaduw wil ik rusten en Hopen.

Gedenk in uw † gebeden de ziel

van

REMI GABRIELS

echtgenoot van

CLARA MAES

geboren te Nederbrakel de 2 October 1905, en
overleden te Opbrakel de 29 Juni 1951.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten in Extremis.



Gelukkig hij die het uur van zijn dood gedurig voor ogen houdt en leeft zoals hij verwacht te sterven.

(Nav. Chr.)

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar een droom.

Naarstig en zorgvol werkte hij voor het welzijn van zijn gezin, Zijn kinderen waren zijn troost, hun wel en wee vervulden zijn gemoed.

Groot voor den Heer zullen de verdiensten zijn van hen die voor de goede opvoeding van hun kinderen zorgen.

(H. Hieronimus.)

Bemide echtgenote, schep moed, God zal U ondersteunen, En Gij; dierbare kinderen en kleinkind, gij weet hoe ik onder U geleefd heb, u beminnde en goed doende. Vergeet de lessen van uw vader niet, bemint en eert uw moeder. Zoekt met tver al wat de mens beminnelijk en deugdzaam maakt; bluft eensgezind en God getrouw en de God van vrede zal met uw zijn.

Dierbare moeder, familie en vrienden, vaartwel, eens zullen wij allen in de hemel verenigd zijn; weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De Familiën GABRIELS, MAES, LAUWERS en AERTS:

danken U voor de blijken van christelijke deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt