

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden. (mach.)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

Modest GAEREMYNCK

Weduwnaar van Vrouw

ODILE NYS

geboren te Avelgem den 12 Juni 1863 en aldaar in den Heer ontslapen den 27 April 1934, gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

O Heer, wie is bestand tegen den onverbiddeijken dood? Gelijk de knagende worm den reuzeneik doet vallen, zoo ondermijnde eene ongeneesbare ziekte den kloek gebouwden man.

Sterven is immers het lot van allen; moet niet eerst het zaad in den bodem der aarde verdwijnen, om daarna te ontkiemen? Zoo ondergaat de mensch den dood om tot het eeuwig leven te geraken.

Gelukkig hij die de wet der waarheid heeft gesproken en op wiens lippen geene ongerechtigheid te vinden is; die zijn plicht weet te kwijten zonder beslag, maar ook zonder menschelijk opzicht. Op den dag dergerechtigheid, zal hij loon naar werken ontvangen. Zoo heeft de duurzame overledene zich tot den dood voorbereid.

BEMINDE KINDEREN, hebt dank voor uwe toegenegene en aanhoudende zorgen. Ik ga henen naar den Heer die mij roept. Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde (300 d. afl).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl).

Handelsdrukkerij Leenknecht-Cosyns Avelgem