

Bewaart in uw hart het geheugen van dezen die gij in hun leven bemind hebt. Eccl. XXXII. 6.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Meijffer

ANNA GALIEGUE

Dochter van

Heer Karel-Lodewyk en Vrouw Theresia Assez

geboren te Opbrakel, den 10 Januari 1903 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 17 September 1927.

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.



Om leven bad zij u, o Heer, maar in Uwe on-
eindige wijsheid, hebt gij haar geslagen: gelijk
het den Heer behaagde is het geschied.

P. XX. - Tob.

Zij heeft verduuldig hare ziekelijkheid doorstaan
aangemoedigd door het overdenken der woorden
van den H. Paulus: « het lijden en beproevingen
van deze wereld zijn weinig in vergelijking met
het geluk van het toekomstige leven. »

Rom. VIII.

Zij beminde teerhartiglijk Maria, die haar den
weg des hemels getoond heeft, en een kind van
Maria zal niet verloren gaan. H. Bon. H. Bern.

Bemind de Broeders en Zusters, dank, van harte
dank, voor uwe zoo goede liefdezorgen; God loone
u. Vergeet mij niet in uwe gebeden en tot weder-
ziens in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. alf.)

R. I. P.