



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN MEVROUW

PAULINA GALIEGUE

WEDUWE VAN WIJLEN

PETRUS SADONES

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

HENRI MARROYEN

*geboren te Opbrakel, den 7ⁿ Augustus 1897
en aldaar godvruchtig overleden
den 31ⁿ Januari 1941*

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Met diepe deernis en grievende smart is bij dit afsterven ons hart vervuld. 'n Smartelijke kwaal is plots en onverwacht op deze jonge vrouw gevallen en heeft haar onmeedoogend, na korte dagen, weggerukt uit haren vreedzamen huiskring.

Geen menschelijke woorden, maar alleen ons christelijk geloof kan de diepe wonden heelen die 't heengaan van die goede echtgenoot en brave moeder geslagen heeft in 't hart van allen die haar zoo duurbaar waren.

Temidden onzer bittere smart richten wij onze betraande oogen tot U, o God, en bidden met betrouwen en gelaten onderwerping : laat ons haar die ons hier zoo spoedig werd ontrukkt eens bij U in den hemel voor eeuwig wedervinden.

Duurbare echtgenoot, geliefd kind, pijnlijk valt die vroege scheiding en al te vroeg ben ik van U heengegaan. Troost U echter in uw smart en stelt uw vertrouwen in den Heer. Bidt voor mij opdat de Heer m'n ziel genadig weze en ook Gij m'n duurbare bloedverwanten en familie, vergeet mij niet in uw vrome gebeden.

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.