

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MARIE-THERESE GALLAND

echtgenootte van Mijnheer

Benjamin Den Dauw

geboren te Schoorisse,

den 11 Februari 1855, en godvruchtig overleden te
Opbrakel, den 26 October 1921,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid van de confrerie van het H. Hart.

Hoe wijs is hij die het uur van zijn dood voor oogen heeft en gedurig zich bereid voor den ontzaglijken overgang. De dood leert ons kennen wat wij in de wereld zijn. Rijkdom is geen waarborg van gezondheid. gezondheid is zoo broos als glas, het leven zelf is maar een droom. Ja, alles is ijdel in ons, tenzij hetgeen strekt tot den dienst van God en tot de zaligmaking onzer ziel.

Aan het graf schudt de christen de betenen af der aardse ellenden, in den dood wordt hij herboren tot de onsterfelijkheid.

Zij bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en plantte vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en zijne Kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg van deugd en godsdienstigheid.

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, droogt uwe tranen af. Van uit den hemel blijf ik u beminnen en bewaken, Bemint en eerbiedigt, Kinderen, uwen vader al de dagen uws levens. Gij allen, bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. af

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys & V.D. Candelaers.