

Die God vreest zal welvaren in zijn uiterste en
gezegend worden op den dag zijner dood.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

LEONTINE GALLE

echtgenoot van

Mijnheer IVO HUTSE

geboren te Erwetegem, den 13 Juni 1862 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Octob. 1929, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was lid van de confrerie van de H. Barbara en
van den Wekelijkschen Kruisweg.

Met heilig geduld en standvastig vertrouwen heeft
zij den weg van haar lijden voleind en zij is zacht in
den Heer ontslapen.

Verdedig mij Heer, want in onschuld heb ik ge-
wandeld en op den Heer vertrouwend zal ik niet
wankelen. Beproof en onderzoek mij want uwe
bermhertigheid is voor mijne oogen en ik vind mijne
vreugde in uwe waarheid. Psalm, 25

Haar handel was schoon en lieflijk, al hare wegen
waren vreedzaam, daarom was zij van iedereen
geacht en bemind en niemand was er die van haar
eenig kwaad kon spreken

Beminde echtgenoot en kinderen, dank voor al
uwe zorgen en blijken van genegenheid, gij betreurt
nu mijn afscheiden maar troost u met de christe-
lijke gedachte dat wij malkander zullen wederzien
in een beter leven. Ondertusschen bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
300 dagen afl.

R. I. P.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy