

De Heer is mijn licht en mijn heil ; voor wien  
zou ik vreezen ?

De Heer is de beschermer mijns levens : voor wien  
zou ik sidderen ?

P. S. XXVI, 8-4-2.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Philomena-Magdalena Gansbeke

dochter van

## Cyriel en Marie Roegiers

geboren te Lokeren, den 8 Juni 1902, en aldaar  
godvruchtig overleden den 3 Maart 1920.

versterkt door de laatste troostmiddelen van  
onze Moeder, de H. Kerk

Daar de dood niet het einde van ons bestaan maar  
slechts het einde van dit leven is waardoor dit leven  
in een beter veranderd wordt moet de dood zelve  
onze tranen doen ophouden. H. Ambrosius.

Zij was eene deugdzame en christelijke dochter,  
van jongs af deugtzzaam. Zij vreesde God, naderde  
regelmatig tot de H H Sacramenten, vond troost in  
het gebed en in het onderhouden van de geboden des  
Heeren. Ook was zij de vreugde, de steun van hare  
Ouders, een voorbeeld voor hare jongere broeders en  
zusters.

In haar lijden bleef zij verdujdig gansch onder-  
worpen aan Gods heiligen en aanbiddelijken wil.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, vaarwel tot  
weerziens in den Hemel ! Daar verwacht ik U. Intus-  
schen weest mijne ziel in uwe gebeden indachtig.

Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijn toe-  
vlucht !

300 d. afl.

R. I. P.

---

LOKEREN, DAUKK. CYR. DROSSENS-GALLE.