

O! God, waarom was mijn lijden zoo smartelijk, mijn ziekte ongeneesbaar, mijn levensbaan zoo kort, omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw heiligen wil,



ZALIG AANDENKEN

VAN MEVROUW

**CLEMENTINE GANSEMAN**

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**JAN HEYMAN**

*geboren te Welle den 13 April 1909*

*en aldaar godvruchtig overleden*

*den 21 Maart 1938,*

*versterkt door de H.Sacramenten der stervenden*

---

o Dood, o bittere dood  
Hoe hard zijn uwe slagen  
Vaarwel mijn echtgenoot,  
Ik moet in 't graf gaan dalen.

Helaas! wat korten stond  
het leven mij verliet,  
De dood kwam met haar zeis  
doorsneed me als een riet.

Vaarwel ook mijn liefste ouders en zuster, bloedverwanten en vrienden, ik verwissel dit droevig tranendal voor een beter leven; hebt dank voor uwe goede zorgen. Ik ga mijn geliefden broeder Petrus, mijne lieve zusters Philomene en Hilda vervoegen. — Bidt veel voor ons.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dagen afi.*

---

*De plechtige Lijkdienst en begrafenis hebben plaats gehad in de parochiale kerk van Welle, op Donderdag 24 Maart, te 9 uur.*

---

Jos. De Troy, koster, Welle