

Heer, geef de ziel van Uw dienares Leonie de eeuwige rust. Dat het Eeuwig licht haar verschijne. Dat ze ruste in vrede.



BID VOOR DE ZIEL  
van zaliger Mejuffer

## Leonie GAUBLOMME

geboren te St.-Martens-Lierde den 12 April 1863 en aldaar stichtend in den Heer ontslapen den 22 April 1946, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Ze was lid van den Bond van het H. Hart, leveraarster der Congregatie, Derde Orde en Wekelijksche Kruisweg.

De dierbare overledene verlaat de wereld met den zoeten troost haar leven van lange en schoone jaren, rijk aan geestelijke verdiensten en stichtende voorbeelden, met gerust geweten in de Handen van haar Schepper te mogen wedergeven.

Ons H. Geloof, dat ze van kindsbeen af in een diep kristelijke familie had leeren liefhebben en er naar leven, heeft alle denken en doen in haar leven belicht. Zoolang haar krachten haar het toelieten naderde ze wekelijks tot de H. Tafel. Voor O. L. Vrouw koesterde ze een kinderlijke liefde. Haar hart en haar lippen waren nimmer moe te bidden. Met ijver en zorg heeft ze gewerkt. Eenvoudig was haar levenswandel. Met haar medemenschen ging ze goedhartig om.

Beste Broer en Schoonzuster, bij U en uw kinderen ben ik diep gelukkig geweest. Mijn grootste genoegen was u te kunnen bijstaan. Uw vreugde, uw lijden, uw zorgen waren de mijne. Omringd door uw aller genegenheid leg ik mijn hoofd in de stilte der eeuwigheid neder. Ik ga onze dierbaren hierboven vervoegen. Daar zien we elkander weer. Ik dank u voor uw liefde, toewijding en goede zorgen. Bij den Heer bid ik voor u. Ik reken op uw gebed, vooral op dit van U, geliefde Neef, Priester des Heeren. Uw zegen op mijn sterfbed was mijn laatste verlangen. Denk aan mij in uw dagelijksche H. Mis. Tot weerziens. Vaartwel! — Familieleden en Vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.