

Ten paradijze geleiden u de Engelen, dat bij uw aankomst de Martelaren u ontvangen en u opvoeren naar de heilige stad Jerusalem. Het koor der Engelen ontvange u, en, moget gij met Lazarus, eens zoo arm, de eeuwige rust vinden.



**In het H. Misoffer en in uw godvruchtige
gebeden wordt aanbevolen de ziel van
zaliger de**

Eerwaarde Zuster MARTINA

in de wereld

Juffer Maria-Emma Gaublonne

gebore te St Martens-Lierde, den 2 Februari 1876 ;
in 't Klooster getreden der Zusters Josephienen te
Ste Kruis Winkel, den 13 Februari 1900 ; gekleed,
den 10 Mei 1900 ; geprofest, den 11 Mei 1901 ; god-
vruchtig overleden te Ste Maria-Lierde, den 10 De-
cember 1942, versterkt door de Genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

In den eenvoud mijns herten heb ik alles met vreugde aan God opgedragen ; Hij heeft mij in het huis van zijn verbond binnengeleid. (Exod. 33) nu spreekt Hij tot mij : Kom Bruid van Christus ontvang de Kroon die de Heer voor eeuwig u heeft voorbereid. (Off. virg.)

Er ontbreekt iets aan de levensondervinding, hoe groot deze ook weze, indien het lijden ontbreekt. Wij moeten God dus danken dat Hij ons deze gegeven heeft. (Pius XI zaliger)

O Maria als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar te gemoet en neem haar op in uwe armen, verwerf haar vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

Vaartwel, beminde oversten en medezusters met wie ik zoolang het geluk van het kloosterleven genoten heb, bidt voor mij opdat ik welhaast in den hemel Gods zegen moge afsmeeken over onze beminde Congregatie.

Vaartwel, beminde familie voor wie ik zooveel heb gebeden, bidt ook gij nu voor mij en gij vooral beminde neef Priester, gedenk mij aan het Altaar des Heeren.

Mijn Jezus bermhertigheid.

300 dag. afl.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.