

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.



*BID VOOR DE ZIEL*

van Mevrouw

**Maria-Gislena GAUBLomme**

echtgenote van Mijnheer

**Nicodemus DE BREMME**

geboren te Geeraardsbergen den 6 April 1879 en er overleden den 31 Juli 1920, voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Deze was de brave huisvrouw van het H. Schrift.

Zij was eene vrouw van geloof, sterk en waakzaam. Nauwkeurig gaf zij acht op al wat in haar huis omging en haar brood heeft zij in ledigheid niet geëten. Hare kinderen noemden haar de beste der moeders en haar man prees haar. Spr. 31.

Eene groote vrees des Heeren bezielde haar en niemand sprak van haar eenig kwaad. Judith. 8.

Duurbare echtgenoot en kinderen, moeder verlaat u; zij vertrekt uit eene wereld waar ze veel beproeving heeft geleden. . . Vader breng uwe kinderen wel op en zij zullen uw troost zijn. . . en gij mijne lieve kinderen, ondersteunt vader en bedroeft hem niet: zoekt al wat eerlijk, rechtvaardig en heilig is en de God van vrede zal met u zijn. Th. Phil.

H. Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

R.

I.

P.

Drukk. A. Maquestiau-De Lys, Geeraardsbergen.