

Indien gij met mij wilt heerschen, draag uw
kruis met mij. Nav.

Gedenk in † uwe gebeden
de ziel van

Louis Joseph Gauquier,

weduwnaar van

Prudence Vandermeeren

geboren te Ghoy, den 6 Februari 1853 en schielijk
overleden te Everbeke, den 9 Mei 1929.

Leert in hetgeen mij is overgekomen : U nooit te
beroemen op den dag van morgen, want gij weet
niet wat hij u brengen zal ; u altijd tot sterven
bereid te houden, want den Heer komt op het
uur dat gij het minst peinst ; U schatten te ver-
zamelen voor den Hemel, terwijl gij den tijd hebt
want gelukkig is de mensch overladen van deug-
den en verdiensten die voor Gods rechterstoel
zal kunnen verschijnen. H chritt. HH. Vaders

Altijd weldoen en weinig van zich zelven houden
is het teeken van eene ootmoedige ziel. Nav.

Mijne krachten zijn uitgedroogd, mijnen geest
vervloegen, mijne tong verlamd, mijn lichaam tot
het stof der dood en mijn geest tot het rijk der
eeuwigheid gebracht.

Bemide kinderen, broeders zusters, bloedver-
wanten en nabestaanden, mijn schielijk afsterven
heeft u diep ontroerd, doch troost U, ik verlaat
eene aarde vol ellende voor het rijk van vrede.
Denkt aan mij in uwe gebeden opdat wij eens te
zamen den Hemel mogen beërven.

Heer geef hem de eeuwige rust en dat het
licht hem vershijne. 300 d, afl,

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt