

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LOUIS GEENENS

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA BROEKAERT

geboren te Strijpen, den 30 December 1887 en overleden te Erwetegem, den 20 Januari 1934

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Hij was door eenieder hooggeacht om zijn eerlijken handel, zijn deugdzaam leven, zijn zorg en werkzaamheid en zijn altijd opgeruimd karakter. Om zijne bloeiende gezondheid scheen hem een lang leven weggelegd: doch gelijk een sterke eik in eens door een rukwind ontworteld omver wordt geworpen, zoo wordt hij in het midden zijner jaren door de dood getroffen wanneer alles hem tegenlachte en hij reeds de vruchten voorzag van zijnen arbeid en zorgen.

De mensch is gelijk het gras en al zijne eerlijkheid gelijk de bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af wanneer de geest des Heeren er over blaast.

(Is. 40 6)

Hoe gelukkig is hij en hoe voorzichtig die nu tracht zoodanig te wezen in zijn leven, gelijk hij wenscht bevonden te worden bij zijn afsterven

Duurbare *Echtgenoot*e, onze schielijke scheiding heeft U diep getroffen; doch wees niet moedeloos, de Heer steunt wie op Hem vertrouwt. Gij mijn beminden *Zoon* wees wijs in uwen handel, luister naar uwe Moeder en wees haar troost door uw genegenheid en uw deugdzaam leven. Ik bid voor U in den hemel.

Zoet Hert van Jesus, laat mij U altijd meer en meer beminnen,
300 d. afl.

Druk. O. Schautteet-De Keyser & Zonen Zottegem