

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Melanie GEENENS

echtgenootte van Mijnheer

CAMIEL GEENENS

geboren te St. Goriks Oudenhove, den 10 Februari 1881
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
den 13 December 1943, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Velen zullen het heengaan van deze brave vrouw innig en diep betreuren, want velen hebben bij haar in nood en pijn, hulp en verlichting gevonden; voor allen was ze mild en goed, nederig en verdoken, uit christelijke liefde en onbaatzuchtigheid.

Doch vooral haar echtgenoot, haar duurzame kinderen, verliezen met haar een brave en zorgvolle vrouw, goede en liefderijke moeder, die steeds voor hen heeft gebeden en gezorgd, gegeven al wat zij kon, haar zelf vergetend om steeds aan 't welzijn en 't geluk van haar huisgezin te denken. Zij wist dat de Heer haar onverwacht eens roepen zou, doch immer was zij gansch bereid. Daarom zal zij nu in liefde en barmhartigheid ontvangen worden en binnentreden in 't eeuwig Rijk dat Jezus aan zijn uitverkorenen heeft beloofd.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en kleinkinderen, gij zijt mijn vreugde en mijn troost, mijn hulp en mijn geluk geweest binst mijn leven; ik dank u voor alles wat Gij voor mij hebt gedaan. Stelt uw betrouwen op God en troost u met de gedachte aan ons weerzien in den Hemel. Gedenk mij dikwijls in uw vurige gebeden en ook gij, duurzame Zuster Amelie, vergeet mij niet in uw dagelijksche Communiën.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 dagen afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel