

De liefde Gods is een bloem die all' en in de zuivere herten groeit en bloeit.



BID VOOR DE ZIEL

van

VICTORINE GEENENS

weduwe van

JAN-BAPTIST VAN NUFFEL

geboren te Vloesberge den 1 Juli 1856
en overleden te Segelsem den 8 April 1926

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Nogmaals wordt op eene zienlijke wijze de waarheid bevestigd der woorden van het H Schrift :
Waakt! want gij weet niet op welk uur uw Meester zal komen!
H. Math.

Wanneer gij des morgens ontwaakt, zijt gij niet zeker van den avond te bereiken, en wanneer gij slapen gaat, weet gij niet of gij in de eeuwigheid niet zult ontwaken.

Gelukkig dan en voorzichtig is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven zooals hij begeert gevonden te worden in de uur zijner dood.

Vaartwel bemind kind en kleinkinderen, God zal over U waken indien gij kristelijk en deugdzaam zijt
Bemide bloedverwanten en vrienden eenmaal zien wij elkander weder in den Hemel, behoudt mijne gedachtenis in uw geheugen en bidt voor mij.

Ik bid voor u allen bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.

R. J. D.

NEDERBRAKEL, JOS. RADYS-GALLE