

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

†

**BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW
MATHILDE GEERSEAU**

Weduwe van Mijnheer

LEOPOLD RADYS

geboren te Nederbrakel,
den 14 Januari 1845, en aldaar godvruchtig overleden
den 8 Juni 1922.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

— — —
Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus,
van de Confrerie der H. Barbara, van den wekelijkschen
Kruisweg en van alle godvruchtige genootschappen

— N —

Het was eene werkzame en zorgvuldige huisvrouw,
eenvoudig en godvreezend, gedurig bekommerd en
bezorgd met het welzijn harer kinderen.

Onderworpen aan den wil van God, aanvaardde
zij gewillig de beproevingen van hare pijnlijke ziekte,
bleef verduelig in haar lijden en behield tot op ha-
ren laatsten oogenblik, haar vast betrouwen op de
barmhartigheid van haren goddelijken Rechter.

Wat zijn de smarten en de droefheden dezer we-
reld in vergelijking met de altijddurende blijdschap
des Hemels.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-
wanten, beweent mijn afsterven niet zoo zeer als de-
zen die geene hoop hebben in het toekomstige ge-
luk. Daarboven waak ik op U, bid ik voor U.
Blijft allen getrouw in den dienst des Heeren, daar
alleen ligt het waar geluk, de ware vrede en de za-
ligheid. Vaartwel!

Heilig Hart van Jesus, wees mijn heil. 300 d. afl.

R I. P.