

God gaf, God nam; gezegend zij zijn H. naam.



BID VOOR DE ZIEL
VAN
RAYMOND GEERTS
ZOON VAN
AIMÉ en HELENA HAUTMAN

Lid van den Bond van het H. Hart,

geboren te Denderhoutem den 11 Oogst 1926 en
godvruchtig overleden te Gent den 10 Juli 1942.
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelijk een bloem die pas ontluikt en welhaast met
de voeten wordt getreden, zoo is hij nauwelijks ver-
schenen of is hij reeds niet meer. H. Bonav.

De overledene was een deugdzaam jongen, een vrome
christen, een voorbeeld van kinderlijke genegenheid.

Hij heeft zijn pijnlijke ziekte met verduidigheid en
overgeving aan Gods H. Wil verdragen, overtuigd dat
wij met Christus moeten lijden om later eens met Hem
vereerlijkt te worden.

Beminte Ouders en Zusters, zwaar is de beproeving
die u overgezonden wordt, doch troost u en stelt uw
betrouwen op God : Hij is de vader der bedroefden ;
Zijn oordeelen zijn ondoorgrondelijk ! Dank voor uwe
liefde en goede zorgen ; in den Hemel zal ik voor
u bidden. Vergeet mij ook in uwe gebeden niet.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 dagen aflaat)

Cyr. Van Damme, Denderhoutem.