

Een deugdzzaam en kristelijk leven is de voorbo-
de van een goed en zacht overlijden.

H. Fr. Sal.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer VICTOR GEERTS

weduwnaar van

Mevrouw Maria Moortgat

echtgenoot van

Mevrouw Maria Clotilde Sallet

*geboren te Verrebroek den 26 Maart 1858 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 29 Maart 1934
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*

Hij vreesde God, vluchtte het kwaad ; hij was
verkleefd aan den Godsdienst en vervulde op tijd
zijnne plichten jegens God. Job 11.

Hetgeen nu mijn roem is, is dat ik in deze wer-
eld in de eenvoudigheid des herten en in de
rechtzinnigheid voor God geleefd heb

Cor. 1 12.

De rechtvaardige sterft gerust. Hij ziet zijn einde
zonder vrees naderen. Hij steunt op Gods barm-
hertigheid, Hij zal in zijne verwachting niet be-
drogen zijn. H Athan.

Vaarwel duurzame Echtgenoot, die mij zoo tee-
der hebt bemind, zoo zorgzaam heb verpleegd.
Heb dank om al uw goedheid. Gods zegen weze
uw loon. En gij, mijne kinders, eert en bemint uwe
Moeder al de dagen van haar leven : helpt en be-
mint elkander, onderhoudt de geboden van God
en Zijne heilige Kerk en vergeet uwen Vader niet
in uwe gebeden.

R. 1, P.

Drukh. Ad. Laureys, Verrebroek