

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eeuwige rust beter dan eene aanhoudende kwijning.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LOUISE GEIREGAT

Echtgenoot van Mijnheer

JOZEF SADONES

geboren te Nazareth,

den 30 Augusti 1898 en godvruchtig overleden
te Geeraardsbergen, den 10 Februari 1924.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

—♦♦—
God is de Heer en Meester, doch Hij doet wat
goed schijnt in zijne oogen. I. Kon. III. 18.

Wat is de dood der rechtveerdige? De rust, het
einde van den arbeid, de belooning onzer beproe-
ving, de prijs en de kroon van ons strijden.

H. Franc. v. Sales.

O Heilig Kruis, ik omhels U, al stervende:
kwellingen en benauwdheden heb ik geleden en de
naam des Heeren heb ik aanroepen en Hij heeft mij
getrokken uit mijne ellende. Ps. XIV. 3, 4.

Ik ben wel uit uwe oogen verdwenen, maar niet
uit de liefde uws herten gebannen. Altoos beware
ik het zoet aandenken uwer verkleefdheid, en de
gedachtenis der vertroosting, die gij mij verschaft
hebt, verlaat mij niet. (Gel. Joan. de Mattha.)

Vaartwel, beminde Echtgenoot, Ouders en Bloed-
verwanten weest niet bedroefd zooals deze die
geene hoop hebben, want ik heb eene aarde van
ellende verlaten voor een rijk van eeuwige vreugde.
Eens zien wij elkander weder in den Hemel. Intus-
schen gedenkt mij steeds in uwe godvruchtige
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr).

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert