

Zalig zijn zij die in den Heer sterven.

† *Apoc. XIV, 13.*

Ter zaliger gedachtenis

VAN

ZUSTER AMELBERGA

in de wereld

Maria-Camilla Germyns

geboren te St-Maria-Hoorebeke, den 29 December 1872, in 't klooster getreden der Zwarte Zusters Augustinessen van Audenaarde en aldaar gekleed in 1897, geprofest in 1899, overleden in het klooster der Zwarte Zusters te Kortrijk, den 5 December 1912.

De mensch kent zijn einde niet, maar gelijk de visschen gevangen worden met den angel, en de vogelen met den strik, zoo worden de menschen gevangen ten tijde des onheils, wanneer hun dit plotselings overvalt. *Eccl. IX, 12*

Weest bereid, want op een uur dat gij niet weet, zal de Zoon des menschen komen.

Matth. XXIV 44.

Zij stelde meer betrouwen in het gebed der lijdenden dan in 't bezit van vergankelijke goederen.

H. Ambr

Bemide Medezusters, gelukkig indien gij door een stichtend leven en heilig gedrag, de gunst blijft behouden van dien beminnelijken Vader, die door eene eeuwigheid van wellusten het weinig goed dat wij uit liefde tot Hem hier beneden doen, beloont

H. Rosa van Vitarbo.

Goede Ouders, Broeder en Zusters, God roept mij tot de eeuwige rust. Weest niet bedroefd, want ik zal in Gods tegenwoordigheid leven. In den hemel zal ik u nuttiger zijn dan op de aarde. *H. Aloisius.*

Zoet Hert van Iesus, wees mijne liefde *300 d. afl.*

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. »