

Die geloof ziet den Hemel ; die hoopt verwacht hem ; die bemint bekomt hem.

H. Franciscus de Sales.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Vrouw

HENDRIKA-EUGENIE

GEORGE

weduwe van Heer Hendrik Pauwels

geboren te Westcappelle, den 17 Mei 1845 en te Brugge godvruchtig in den Heer ontslapen den 13 September 1929, na eene langdurige ziekte, voorzien van de Gerechten der stervenden.

De hooge jaren zijn eene eerekroon voor dezen die ze op de wegen der gerechtigheid beleefden.

Spreuken 15-31.

Met eene schitterende verdueligheid heeft zij hare ziekte doorstaan en de pijnen heeft zij verdregen uit liefde tot God. Die verdueligheid en die liefde zullen nu beloond worden. H. AMBROSIUS.

Jesus antwoordde : Ik ben de verrijzenis en het leven. Die in mij gelooft, zal leven ; en alwie in mij leeft en gelooft zal in der eeuwigheid niet sterven.

Evangelie H. Joannes.

Gelukkig die leeft en sterft onder Maria's bescherming.

H. ALPHONSIUS.

Vaartwel, beminde bloedverwanten en vrienden, uit ter herte bedank ik deze die mij met teedere zorgen omringd hebben ; weest mij nu indachtig in uwe gebeden en tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Brugge, F. Depondt, koster, Ste-Anna.