

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**LEON GERNAY**

zoon van

*Mijnheer Alfons en Mevrouw Germaine Boulet*

geboren te Waereghem, den 2 Juni 1910, en door ongeval overleden te Zermatt (Zwitserland), den 7 Februari 1938.

---

Zoo jong en toch is hij reeds van ons weggegaan, en staan onze weenende oogen naar het graf te zien waarin hij te vroegtijdig rusten gaat. Hij was onze vreugde en ons geluk : verontschuldig onze tranen o Heer, laat een vader en eene moeder weenen over het lijk van hun beminden zoon, en kinderen over het lijk van hun broeder.

Heer, Gij hadt hem ons gegeven tot onzen troost, nu vraagt Gij hem terug. Wij geven hem U zonder tegenspreken, maar met het hart over van droefheid ; dat uw Heilige wil geschiede.

Vaartwel, BEMINDE OUDERS, BROEDERS en ZUSTER. Hoe pijnlijk is het u allen te moeten verlaten. Maar dit is het oordeel Gods. En, indien ik u nog iets vragen mag, ik bid u met mij den Heer te danken, omdat hij niet wacht tot de avond valt om een arme bloem te plukken, die, ver van God verwijderd, ondanks uw beste zorgen, moest uitdrogen en verwelken.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

---

Drukk. P. Vermeersch, Waereghem.