

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.  
H. Aug.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# RICHARD GERNIERS

echtgenoot van Mevrouw

Anna de SCHIETERE

Lid der Kerkfabriek van O.L.Vrouw van Pamele,

Lid van den Bond van het H. Hart

en verscheidene godvruchtige genootschappen.

Geboren te Elsegem, den 13 Mei 1871 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaarde, den 18 Oktober 1936, voorzien van de H. H. Sakramenten.

O Heer Gij hebt ons harde slagen doen ondervinden, Gij geeft ons een bitteren kelk te drinken, doch getroost en gesterkt door de woorden van den Apostel : «De Heer beproeft dezen die Hij bemint » zeggen wij ootmoedig : De naam des Heeren zij gebenedijd.

H. Paulus.

Hij was een man van geloof, godvruchtig en rechtschapen. Hij beminde oprecht God en zijn H. Kerk. Hij diende den Heer zonder praal, maar ook zonder menschelijk opzicht. Hij was een voorbeeldige echtgenoot een zeer minnende Vader. Zijn kinderen waren hem toch zoo lief, ze waren zijn fierheid, zijn troost en zijn geluk.

Zalig degenen die uwen Naam liefhebben O Maria, zalig degenen die U aanroepen, ze zullen in het stervensuur niet vreezen.

H. Bon.

Dierbare Echtgenootte en lieve kinderen vaartwel ! Gij weet hoe ik U beminde, maar ik weet ook hoe gij mij hebt bemind. In mijn langdurig lijden hebt gij mij de beste zorgen gegeven, gij hebt mij gesteund, gij hebt mij veel troost gegeven. Ik dank U. Ik ga bij den Heer dien ik altijd heb bemind en gediend. Daar zal ik voor U bidden. Bewaart het beeld van uw vader en volgt zijn voetstappen na. Eens zijn wij voor altijd vereenigd in den Hemel. Bidt voor mij.