

Zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven.



Bid voor de Ziel van

Dame Marie Thérèse

in de wereld Jufvrouw

MATHILDE GEVAERT

geboren te Bevere den 4 October 1834
in het hospitaal van O. L. V. getreden te
Audenaarde den 15 October 1856
Gekleed den 22 December 1856
Geprofest den 1 Februari 1858
Overleden den 8 December 1902



Heer ik heb de glorie van uw huis bemind, en ik vraag u slechts eene zaak: dat ik den Hemel, het huis van mijnen God, in alle eeuwen moge bewonen.

Psalm XXV — XXVI

Wat een groot betrouwen op eene zalige dood zal geven is: de volmaakte verachting der wereld, het vurig verlangen in de deugden voortgang te doen, de liefde der regeltucht, de arbeid der boetveerdigheid, de vlijt in het gehoorzamen, de verloochening van zich zelve en het verdragen van allen tegenspoed om de liefde van Jezus,
Imit. Christo I 25

Eene religieuzen, die stiptelijk den regel onderhoudt, gaat niet maar vliegt tot de volmaaktheid.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.