

Hij was bemind van God en van de menschen. (ECCLES.)
Gansch het volk beweeude hem. (MACH. IX 20.)



BID GOD VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

OCTAAF GEVAERT

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

SIDONIE VAN CAUWENBERGHE

Burgemeester der gemeente Bevere-bij-Aud.

*Lid der Kerkfabriek, van het Armbestuur
en van het Genootschap van den H. Vincentius a Paulo
geboren te Bevere, den 11 Januari 1839
en aldaar zeer godvruchtig overleden den 24 Februari 1915
vertroost en versterkt door al de genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.*



T'geen God gegeven had, dat nam Hij op zijn tijd :
Des Heeren heil'ge naam zij hoog gebenedijd. (JOB.)

Hij is niet meer, die blijde en met een zacht geduld,
Gelijk 't een Christen past, zijn plichten heeft vervuld ;
Hij, rijp voor de eeuwigheid, vertrok naar beter oord,
Waar, met een reiner glans, de vredezonne gloort !
Ziet niet op 't graf, dat slechts zijn stoff'lijk kleed omknelt,
Maar richt het hoofd omhoog, waar hij zijn woning stelt !

*Teerbeminte Echtgenoot, wees niet ontroostbaar in
uwe droefheid; ik verlaat een leven van smerten en zware
beproevingen voor een leven van eeuwige vreugden ; en
gij, mijne duurzame Kinderen en Kleinkinderen, ge-
draagt U altijd als vrome en goede Christenen volgens de
overleveringen van onze familie ; bemint elkander met
christelijke liefde ; leeft in vrede en eendracht ; eert uwe
goede Moeder al de dagen van uw leven en bidt veel voor
uwen Vader, die ook Ued. en ons geliefd en diep beproefd
Vaderland bij den Heere indachtig zal blijven.*

Heilig Hert van Jesus, bescherm België (300 dag.)
Lijdend en onbevlekt Hert van Maria, bid voor ons. 100 d.

R. I. P.

AUD., BEVERNAEGE GEBR.