

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven :
van nu af rusten zij van hunnen arbeid, want
hunne werken volgen hen. APOC. XIV, 13.



Wij hebben dezen deugdzaamen en goedhertigen
man lief gehad, die nederig was in zijnen rang
van overheid, begaafd met reinheid van gemoed
en rechtzinnigheid van inborst, zooals God den
mensch bemint. S. AMBR. DE OB THEOD.

Hij is voorbijgegaan 't goed doende. (ACT. AP. x).
Hij was de vader der armen, (JOB xxxi, 16), hij
hielp den verdrukte, hij was de steun van weduwe
en wees (Is l. 17). Hij was een voorbeeldige
meester, aan zijne werklieden gevend wat recht-
veerdig en billijk is (COL IV, 1). Hij bewerkte de
verheffing en de bevordering van den lichamelijken
en geestelijken toestand der arbeiders, en
zorgde den nood zooveel mogelijk te doen
verdwijnen, en de eene klasse tot de andere te doen
toenaderen. (ENCYCL. RER NOVARUM). Ook al het
volk beweeude hem. (JUD. XVI, 29).

Beminde Echtgenoot en Kinderen, ik sterf
gerust; maar, ik weet het, mijne vroegtijdige dood
slaat u eene grievende wonde in het hert. Troost u
nochtans: Gods wil geschiede. Ik blijf u beminnen
in den hemel. Mijn zegen blijft over u, en de zegen
des Vaders bevestigt de huizen der Kinderen.

ECCLI, III, 1.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen aflaat).

R. I. P.