

Wat is het leven van den mensch? Een rook die voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Rosalie Gevaert

Weduwe in eerste huwelijk van

Bruno Verwee

in tweede huwelijk van

Remi Denoyette

Lid van het genootschap der Kristene Moeders.

Geboren te Asper den 12 September 1839 en godvruchtig overleden te Dickelvenne den 16 Juni 1922 versterkt door de H. H. Sacramenten.

De dood der rechtveerdigen is de verlossing van hunnes smarten en de verwisseling hunner ellenden met een eeuwig geluk. H. Greg.

Zij was eene brave, godvreezende en zorgdragende moeder; zij was eene vrouw van geloof, als ware kristene verdroeg zij de kruisen die God haar overzond . . . zij wist dat het lijden uit liefde Gods verdragen, eene eeuwige belooning verdient in den Hemel. Zalig zijn zij die in den Heer sterven.

Hebt dank allen die mij bemind en verzorgd hebt, gij vooral mijne dochter Virginie, en bidt voor mij.

Jesus, Maria, Jozef, verlicht ons, helpt ons, redt ons. Amen. (300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Gavere, Ch. De Vuyst-Van Wittenberghe.