



TE ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN MIJNHEER

## ALBERT-MEDARD GHIESMANS

Echtgenoot van Mevrouw **Martha VANFLETEREN**  
geboren te Kortrijk, den 8 Juni 1898 en er godvruchtig  
overleden den 11 Juli 1942,  
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Het leven hier op aarde is een tijd van beproeving en van strijd; het is onze groote troost te weten dat iedere last en iedere pijn met kristelijken moed gedragen, haar vergelding vinden zal in het eeuwig Hiernamaals.

Albert heeft den strijd gekend, en de beproevingen zware en vele, in eigen persoon, in familie, in verlies van have en goed — en steeds weer stond hij moedig recht, in het vaste geloof dat alles eens zijn waardige belooning vindt.

Zijn belooning... niet in dit leven, neen, tenzij in dat klare bewustzijn dat men zijn plicht, zijn vollen plicht heeft gedaan — doch vooral dat hierboven woont, de Heer die is in eeuwigheid de Looner van het goed, en de Straffer van het kwaad.

*Dierbare bloedverwanten, moeder, en vooral gij, dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank u om uwe liefderijke zorgen die nooit te veel waren, dag en nacht. — Weest moedig in den strijd van het leven, betrouwend op God die u niet zal verlaten, doch nog blijft, ook als al het andere is vergaan.*

Eens komt de dag waarop wij weer allen voor eeuwig te zamen gelukkig zijn. Ik waak over u. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

---

Begr. Ondern. M. SALEMBIER,  
Nieuwstraat 4, Kortrijk. — P. C. 382