

Kostelijk is de dood der rechtveerdigen in de
oogen des Heeren. Ps. CXV. 15.



Godvruchtige Gedachtenis

VAN

BENEDICTUS GHYS

WEDUWENAAR VAN

EMERENTIA DE CUBBER

Hoofdman van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
geboren te Oubraker en aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 6 December 1901
in den ouderdom van 80 jaren en 3 maanden



O Heer, ik heb uwe geboden bemind ; mijne ziel
heeft ze getrouwelijk onderhouden en lief gehad :
Gij weet het al mijne werken en al de bewegingen
van mijn hert waren voor U. Ps. CXVII.

Deze deugdzaame man, ja, wandelde onberispelijk
in de wegen des Heeren ; geheel zijn handel was
vaderlijk, voorzichtig en edelmoedig.

H. Ephrem.

Met eene vurige begeerte, ontving hij de laatste
Heilige Sakramenten en ontsliep in den Heer met
eene volmaakte onderwerping aan den godde-
lijken wil en een kinderlijk betrouwen in Maria.

En gij allen, mijne kinderen en klein-kinderen,
vergeet nooit de vermaningen uws vaders, blijft
getrouw aan den Heer tot uwe dood.... leeft in
vrede onder elkander... Bidt voor mij en voor uwe
goede moeder... want gij hebt getuigen geweest
van onze zorgen, liefde en verdueligheid. Vaar-
wel, wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus, bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R.

I.

P.