

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

(Matth. VI. 10),

Hoe gerust kan men sterven als men wel geleefd heeft.

H. Augustinus.



BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger

EMMA GHYS

Echtgenote van Mijnheer

CHARLES VAN DER ASPOILDEN

geboren te Michelbeke,

den 20 Januari 1890 en godvruchtig overleden te

Houdeng-Gœgnies den 26 Juni 1922.

Zij was een lieve goede moeder die verdient te blijven voortleven in de herinnering van al wie haar gekend hebben.

II. Mach. VI. 20.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam; al het geluk dezer wereld verdwijnt op het oogenblik dat wij denken er van te genieten.

H. Hieronymus.

O diepte van rijkdom, wijsheid en kennissen Gods! Hoe ondoorgrondeijk zijn zijne oordeelen en onnaspoeljk zijne wegen.

Rom. XI.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, lieve Ouders en Bloedverwanten, troost U met mij en vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Communiën. In den hemel zien wij elkander weder.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren 7 quadr. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d afl.)

Nederbrakel, D. ukk. W^e O. Van Nieuwenhove.