

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



## Bid voor de ziel

van Meijuffer

# EMMA GHYS

Geboren te Oubraker, den 12 Juni 1869,  
en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 1 Mei 1938

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde.

van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw  
en verscheidene godvruchtige genootschappen.

De duurzame overledene, wiens afsterven wij betreuren, was een oprechte en deugdzaam christene, een rechtschapen ziel, bemind van God en van de menschen; hare gedachtenis blijft gezegend.

Zwak was haar lichaam, langdurig hare ziekelijkheid, wonderbaar hare kalmte. Uitgeput van krachten vond de dood haar gansch bereid om haar eeuwige belooning uit de handen van den Goeden God te gaan ontvangen.

Pijnlijk is altijd het scheiden van dezen die wij oprecht beminnen, maar de gedachte dat deze die wij beweenen een beter leven is ingetreden komt onze tranen stelpen en onze smart verzachten.

Beminde zusters, ik dank U voor uwe liefderijke zorgen, voor uw warme liefde en innige genegenheid. Met een hoopvol verlangen naar den schoonen Hemel ben ik van U heengegaan; eens zullen wij elkander wederzien om nooit meer te scheiden.

Duurbare bloedverwanten en gij allen die mij gekend hebt, weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)