

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen. 100 dag, afl.



Bid voor de ziel van
MIJNHEER

PETRUS GHYS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

JUDITH MORA

*geboren te Optrakel den 20 Mai 1844,
en overleden te Nederbrakel den 28 Oogst 1908.*

Versterkt der H. H. Sacramenten.



God mengelt het geluk der aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zouden zoeken. *H. Aug.*

Zijne wegen waren vreedzaam, hij was ongeveinsd en rechtvaardig van hart, vreesde God en vluchtte het kwaad. Met stichtende verdueligheid verdroeg hij zijnen pijnlijken toestand tot op het oogenblik van God bestemd om hem de vreugde tot loon te schenken.

Vaartwel, duurzame echtgenoot, liefste kinderen Ik ga tot den Heer en beveel u aan zijne genade. Bemint uwe moeder alle dagen uws levens en bedroeft haar niet. — Gedenkt ook mijne heilzame lessen opdat gij altijd het pad der deugd moget bewandelen.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.

300 d. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel