

Geloofd zij Jesu Christus Amen.

Eene brave huisvrouw wie vindt haar? hare
waardij overtreft wat uit de verste verte komt.

Spr. XXXI V. 10.



Bid voor de ziel

VAN MEVROUW

ROSALIA GHYS

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Pieter Antoon Van der Donckt

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg
en van het H. Hert Van Jesus

*geboren te Segelsem den 11 Januari 1836
en aldaar godvruchtig overleden den 11 Maart 1907*

Versterkt door de HH. Sacramenten der starvenden.



Zij opende hare hand voor den behoeftigen, en
streckte hare handen uit naar den arme. Zij geeft
nauwkeurig acht op al wat omgaat in haar huis,
en het brood der luiheid eet zij niet. Hare zonen
en dochters staan op en roemen haar met woorden
en werken, haar man staat op en prijst haar.

Spr. XXXI. 20 27 en 28.

Heer ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des harten
verdragen om uwentwille.

2 Mach. VI 30.

De dood is beter dan een bitter leven, en de
eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Ecl. XXX 17.

Mijne geliefde echtgenoot en mijne geliefde
kinderen vaartwel tot in den hemel. Heb dank
voor uwe teedere genegenheid en voor uwe goede
zorgen. Bewaart in uw geheugen de gedachtenis
uwer Echtgenooten en uwer Moeder en vergeet
haar niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in
vrede ruste.

100 dagen aflaat.

Mijn Jesus, barmhartigheid. *100 d. afl.*

Druk. O. Van Nieuwehove-Van den Driessche Nederl. raket.