

O Heilig, Kruis onder uwe schaduw hoop en rust ik.

BID VOOR † DE ZIEL

van

## Juffrouw SOPHIA GHYS

Dochter van wijlen

**Francies en Gudula Van Den Broecke**

geboren te Elst, den 14 September 1851 en godvruchtig overleden te Segelsem, den 24 Oktober 1922.

*Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.*

LID VAN HET

BROEDERSCHAP VAN HET H. HERT VAN JEZUS.

SOPHIA heeft haar martelaarschap geëindigd; haar lijdenskelk was vol; zij heeft voldaan voor God en voor de menschen. Wat droeve dagen heeft die vrouw toch gesleten!

Steeds zacht en onderworpen, moedig, ja lachend zelfs zag men haar op haar lijdensbed uitgestrekt, en even zacht, doch schrikkelijk lijdend, gaf zij haar laatsten snik. Nu is alles volbracht, nu juicht en triomfeert zij ginder boven, nu rust zij zacht in 't graf.

Beminde Broeders en Zuster ik verlaat dit dal van tranen; mijne laatste dagen waren een aaneenschakeling van leed, smart en rusteloos leven, nu heb ik den Heer voldaan, nu ben ik in den Hemel.

Daar rust ik te midden onzer ouders, daar verheugen wij ons, daar bidden wij voor u, daar wordt u allen verwacht. Dat de Heer u zegene en door uwe gebeden ons allen de eeuwige ruste geve. Vaartwel.

En gij, mijne brave Nicht GABRIELLA, die zooveel dagen en nachten aan mijn lijdensbed hebt doorgebracht, en mij zoo liefelijk verzorgdet, weest duizendmaal gezegend en bedankt.

Eindelijk aan u ook, beste Familie, Vrienden en Kennissen al mijn besten dank voor al uwe liefde, en goede zorgen, voor u ook zij Godes zegen! Vaartwel!

Mijn Jezus barmhartigheid (300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.