



BID VOOR DE ZIEL

VAN

THEODOOR GHYS

WEDUWENAAR VAN

JULIENNE DELA RUE

ECHTGENOOT VAN

Maria - Theresia Judith HOEK

geboren te Audenaerde den 5 Januari 1842 en aldaar

overleden den 25 October 1922.



Zijne krachten namen af en hij stierf in eenen gezegenden ouderdom, bemind van allen die hem kenden. * H. AUG.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op deze aarde, gelijk onze voorouders geweest zijn; onze dagen zijn als een schaduw en wij verblijven hier maar een oogenblik. I. PAR. 19. 15.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die nu zò tracht te leven, gelijk hij in zijn doodsuur wenscht bevonden te worden. NAV. v. CHR. I. 23.

Bemide Echtgenoot en Bloedverwanten, weest mij indachtig in uwe gebeden; dient den Heer getrouwelijk opdat Hij u allen in genade gelieve te ontvangen. TOB. 14.

Wij bidden U, o Heer, heb medelijden met de zielen van uwen dienaar THEODOOR; aanvaard hem in het zalig oord van uwe uitverkorenen! Amen.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Aud. — Druk. Bevernaege Gebroeders.