

Eene vrouw, die den Heer vreest, zij moet geprezen worden. (B. W.)



BID VOOR DE ZIEL

van

**CLEMENTINA GHYSELINCK**

Echtgenoot van

**CYRIEL DE MEULEMEESTER**

geboren te Ooike den 3 November 1869 en  
overleden te Eine den 27 December 1936,  
versterkt met de H. Sakramenten.

*Zij was lid van de H. Barbara.*



Wees altijd bereid, want gij kent noch dag noch uur waarop de Zoon des menschen zal komen.

Wat men voor de wereld doet, vergaat met de wereld; maar wat men voor God doet, blijft in eeuwigheid. (H. Thomas).

Zij was een goede moeder; vol zorg voor hare kinderen, goed en kloekmoedig, haar gedachtenis zal in zegening blijven. (B. der spreuken).

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, broeders en familie, vergeet mij niet in uwe gebeden. Dank voor uwe goede zorgen en genegenheid.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur onzer dood. Amen!

**R. I. P.**

---

Eine, druk. O. Hoste-Notebaert.